

# *Reflexer*

Bilder: Teija Anita Persson

Dikter: Eberhard Berg



Strå  
av längtan  
skugga  
av liv  
  
ändå  
en  
möjlighet



Stilla  
bryter ljuset fram  
ur själva stenen

Liv  
där ingen öppning  
kunde anas







Innestängd  
i mig  
utestängd  
från dig  
Rädslans galler  
sorgens portar  
öppna er  
och släpp mig fri



Öppen rymd  
som skymms  
av tvivel  
Trasighet  
som hindrar mig  
att tro  
Bunden här  
jag längtar  
till en himmel  
Förbarma dig  
och hjälp mig  
att förstå







Ville himmel  
glömde jorden

Ville krona  
glömde roten

Ville frihet  
ville sträva

Ville livet  
glömde leva



Ruvande rädsla  
speglar mitt mörker  
Stridande vilja  
når inte fram  
Kampen för frihet  
dödar min längtan

O skapelse i Skapelsen  
som hindrar mig  
att se







Samma stam  
bär alla grenar  
samma rot  
vill trädet väl  
Helhet formar  
alla delar  
minsta kvist  
är trädets själ  
Inget avskilt  
ingen ensam  
ingen skillnad  
mellan här och där  
Samma jord  
och samma himmel  
Liv omsluter  
allt som är



Trygg  
i stillhetens  
gränslösa salar  
  
fri  
I tystnadens  
ordlösa rymd  
  
är  
utan att finnas  
  
vet  
utan att förstå  
  
och silverporten  
glimmar



Copyright Teija Anita Persson  
soul@hotmail.se